

# Heerde

## Gemoedelijk Gelderland

16 t/m 22 juni 2023



## De locatie – De rode beer



# Deelnemers



**Steffi**



**Elske**



**Kyra**



**Monique**



**Sjouke**



**André**

## Dag I

De vakantie begon op vrijdagochtend in Arnhem, bij de buitenplaats. Daar werd de bus ingeladen met boodschappen en andere spullen voor deze reis. Steffi reed gezellig met ons mee vanaf de buitenplaats. Om 13.00 uur zijn we uit Arnhem vertrokken richting Veenendaal om André op te halen.

Het bleek dat Rein en André al eens eerder samen op reis te zijn geweest. Na lang nadenken kwamen ze erachter welke reis dit was.

Toen vervolgden we onze weg naar Heerde. Om 14.00 uur zouden de andere deelnemers daar aansluiten voor de vakantie week.

Het bleek dat er een verkeerd adres in de papieren stond, maar gelukkig – met hulp van een buurvrouw – is iedereen toch op het goede adres aangekomen.

Nadat we kennis met elkaar hebben gemaakt onder het genot van een kopje koffie en thee was het tijd voor de kamerindeling, het opmaken van de bedden en alles te installeren. Wat een prachtig huis zeg!

Als avondeten hadden we heerlijke bami, saté, kroepoek, frisse rauwkost en natuurlijk een lekker toetje. Wat hebben we allemaal lekker gegeten.

Achter het huis staat een overkapping waar we heerlijk konden vertoeven. We hebben hier na het eten een kopje koffie of thee en later een drankje gedronken. Langzaam druppelde iedereen richting bed.

## Dag 2

We konden vandaag lekker buiten ontbijten, inclusief vers gebakken eitje. Daarna gingen we op pad richting Zwolle. We hadden een prachtig plekje gevonden voor de bus.

In het centrum was markt, maar het was erg warm deze dag en geen terras te vinden: alles was bezet!

Na overleg hebben we besloten weer richting Heerde te gaan en daar een terrasje te pakken. Zo gezegd zo gedaan. De bus hebben we bij de accommodatie geparkeerd en we zijn richting het centrum van Heerde gelopen. Dat is super dichtbij!

Wat hebben we heerlijk gezeten. Ondertussen zijn er wat kaarten gekocht.

Na een tijdje zijn we weer huiswaarts gegaan om te chillen en kaarten te schrijven. Om 17.30 uur hadden we een afspraak gemaakt om lekker te gaan eten. Schnitzel, patat, rauwkost en natuurlijk mayonaise!

Het toetje hebben we thuis verzorgd, namelijk witte yoghurt met verse aardbeien die we hebben gekocht op de markt in Zwolle.

Verder hebben we vandaag rustig aan gedaan, koffie gedronken en muziek geluisterd. Natuurlijk werd er enthousiast meegezongen met de muziek. 😊



## Dag 3

Weer lekker buiten ontbijten, wat een heerlijkheid! Vandaag is het in de hele omgeving echt zondag – rustdag; alles is gesloten.

We hebben besloten om richting Kampen te gaan en rijden helemaal binnendoor. Wat een geweldig mooie natuur zien we onderweg vanuit de bus. In Kampen hebben we wat rondgelopen, gelukkig was de ijssalon open dus we hebben een lekker ijsje gegeten op het terras. Daarna hebben we nog langs het water gelopen en een tijdje op een bankje gezeten. Er kwam van alles langs, bootjes en zelfs waterfietsen!



Toen maar weer richting huis, weer over de binnendoor route. Thuisgekomen ging Rein weer kokkerellen.

Wij hebben er weer heerlijk van gesmuld; verse champignonsoep, boontjes, gehaktballen en als toetje vanillevla met verse aardbeien.



## Dag 4

Vandaag een dagje naar het Dolfinarium.

Na het ontbijt gaan we de bus in, op naar Harderwijk. We hadden er zin in en de bus konden we dichtbij de ingang parkeren.

We zijn begonnen met de dolfijnenshow; wauw dat was geweldig! Natuurlijk hebben we samen door het park gewandeld. Tussendoor hebben we broodjes gegeten en we hebben zelfs nog een zeeleeuwenshow bekeken.

Nadat we waren uitgekeken in het Dolfinarium zijn we nog even het centrum van Harderwijk in gegaan. Ook daar hebben we een terras gevonden waar we samen hebben gezeten.

Zo'n dag kan best vermoeiend zijn dus lekker weer richting huis. Daar hebben we gezellig samen gegeten van de BBQ.

Als afsluiter van de dag hebben we genoten van de mooiste muziek en natuurlijk de polonaise gelopen.



## Dag 5

Rein had heerlijke broodjes gehaald voor het ontbijt. Daarna zijn de dames even naar het centrum geweest om nog wat dingen in te kopen.

Vandaag stond Burgers Zoo op het programma, dus hop, de bus in voor weer een avontuurlijke dag. Het was erg warm en in het park was het best een uitdaging om de rolstoelen tegen de bult op te krijgen, maar het is allemaal gelukt.

Tussen de middag hebben we een broodje gegeten in de schaduw en daarna nog wat rondgelopen in het park. Daarna was het weer tijd om naar huis te gaan. We waren allemaal best moe en iedereen had zin om lekker te chillen bij de accommodatie.

Elske en Steffi wilden graag in het bubbelbad, heerlijk vonden ze dit! Even lekker afkoelen op deze warme dag.



Rein was alweer druk bezig voor het eten; een streekgerecht waar hij vandaan komt, riefkoeken. Echt heerlijk! Het regende wel, maar wij konden lekker onder de overkapping eten. Alle buiken waren weer rond gegeten en toen alles weer was opgeruimd hebben we een heerlijk kopje koffie gedronken samen.

's avonds hebben we nog wat gedronken en gekletst en ging langzaam iedereen weer moe en voldaan naar bed.



## Dag 6

We beginnen vandaag alweer aan onze laatste vakantiedag.

Na het ontbijt gaan we richting de Apenheul in Apeldoorn voor weer een gezellig uitje. Sommige deelnemers vonden de loslopende aapjes best een beetje griezelig. Het waren dan ook echte brutale apen soms! We hebben ook gezien dat de apen werden gevoerd door de verzorgers.

Tussen de middag hebben we daar een broodje gegeten en daarna weer rondgelopen. Wat een prachtig aangelegd park. Wel weer een uitdaging om op sommige plekken de rolstoelen te duwen.

Na dit leuke uitje zijn we weer naar Heerde gereden. Daar hebben we genoten van een lekker ijsje. We hebben nog een flinke tijd zitten chillen en daarna hebben we alvast samen de vakantie afgesloten in een restaurant waar we heerlijk uit eten zijn geweest.

Bij thuiskomst in de accommodatie was het tijd voor de bonte avond.



## Dag 7

Vandaag is alweer de laatste dag van deze gezellige reis. We zijn de dag begonnen met een ontbijt. Daarna de laatste dingetjes in de koffer gedaan. Alles liep op rolletjes en we waren mooi op tijd klaar voordat de familieleden de deelnemers in Heerde weer kwamen ophalen.

André en Steffi gingen weer met de bus mee terug. In Veenendaal werd hij al opgewacht en Steffi ging mee naar Arnhem.

We hopen dat jullie allemaal genoten hebben van deze reis en met plezier terugkijken naar de foto's en het verslag.

Groetjes,  
Rein, Wilma en Gerrie



## Foto's



## Dolfinarium



## Foto's



## Dolfinarium



## Foto's



# Burgers Zoo



## Foto's



# Burgers Zoo



## Foto's



## Apenheul



## Foto's



## Apenheul







## Foto's



# Restaurant de Veluwe Berg



## Foto's



## Restaurant de Veluwe Berg

